

De Ginkgo boom

Ik kom uit China en Japan
Ben tweehuizig, vrouw of man
Een Tempelboom, Japanse noot
En blad gelijk een eendepoot
Met waaiers gesteeld op korte takken
Blijf ik de wereld eeuwig pakken
Met mijn kleur, groen, geel of goud
Ben ik al miljoenen jaren oud
Als oudst nu nog levende fossiel
Overwin ik elke extreem stabiel
Zie daar mijn botanische curiositeit
Symbool van bescherming en vruchtbaarheid
En tegen ouderdom, niet onderwijzend
Ook al is mijn stam vergrijzend
Leef ik langs loof- en naaldhout heen
En verjong de harten van twee in een
Zo waardeert men als geen ander
Mijzelf gelijk welke medestander
Als je mijn tweelobbige blad herken
Weet dan dat ik alleen toch dubbel ben

Nico Brantjes

